

DE EUCHARISTIEVIERING ALS BRON EN HOOGTEPUNT VOOR DE MISSIONAIRE PAROCHIE?



Seminar: De missionaire parochie – Als God renoveert 24/25 maart 2022



- Overzicht:
 - Welkom – gebed – introductie
 - Even voorstellen
 - Bron en hoogtepunt van de missionaire parochie?
 - Enkele fundamentele reflecties over de eucharistie
 - Vragenronde



2. Even
voorstellen

3. Bron en hoogtepunt van de missionaire parochie?



4. Enkele fundamentele reflecties over de eucharistie

1. **Opening van de viering:**
klaarmaken
2. **Liturgie van het woord:**
dialogoog van luisteren en antwoorden
3. **Liturgie van de tafel:**
nemen, danken, breken, delen
4. **Slot van de viering:**
anders weggaan

Dienst van het woord:

- Liturgie is het gebed van de kerk
- Gebed is dialoog: eucharistie als liefdesontmoeting (Paus Franciscus)
- Actief deelnemen aan deze dialoog
- Voorbeeld: de dienst van het woord



De liturgie van het woord, Paus Franciscus:

*‘Wat er eigenlijk gebeurt, is **dat we rechtstreeks aangesproken** worden, het is een **dialogoog tussen God en zijn volk**. Dat kan je afleiden uit de acclamaties bij de lezing: “Glorie zij U, Heer” en “Lof zij U, Christus”. Daarom staan we recht om naar het evangelie te luisteren want **het is Christus die spreekt**, en we zijn aandachtig want het is een rechtstreeks gesprek.’*

a. De aanwezigheid van God in zijn Woord

Lezingen:

Zo spreekt de Heer – Wij danken God;

Woord van de Heer – Wij danken God

Tot zover ~~de~~ deze lezing...

Evangelie:

De Heer zij met U – en met uw Geest

Uit het heilig evangelie... – Lof zij U, Christus / Glorie zij U, Heer

Zo spreekt de Heer – Wij danken God / Woord van de Heer – Lof zij U, Christus

De liturgie van het woord, Paus Franciscus:

*‘Wat er eigenlijk gebeurt, is **dat we rechtstreeks aangesproken** worden, het is een **dialogoog tussen God en zijn volk**. Dat kan je afleiden uit de acclamaties bij de lezing: “Glorie zij U, Heer” en “Lof zij U, Christus”. Daarom staan we recht om naar het evangelie te luisteren want **het is Christus die spreekt**, en we zijn aandachtig want het is een rechtstreeks gesprek.’*

b. Dialoog tussen God en zijn volk





De liturgie van het woord

Hoe beleef jij de aanwezigheid van Christus in de eucharistieviering?

Welke rol speelt het Woord hierin?

Liturgie van de tafel: **nemen**, danken, breken, delen

*De bereiding van de gaven beantwoordt dus **aan het eerste gebaar** van Jezus: 'Hij nam het brood en de beker met wijn'. Dit is het eerste deel van de eucharistische liturgie. Het is aangewezen dat de gelovigen aan de priester het brood en de wijn aanbieden, want deze gaven vertegenwoordigen de geestelijke offergave van de Kerk die zich hier heeft verzameld om samen eucharistie te vieren. Het is zinvol dat precies de gelovigen het brood en de wijn naar het altaar brengen.*

Herhalingsopdracht Jezus: Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Hij **nam** het brood en de wijn,
Hij **dankte**,
en **brak** het om
het te **verdelen**



Liturgie van de tafel: **nemen**, danken, breken, delen

*“De bereiding van de gaven beantwoordt dus aan het eerste gebaar van Jezus: ‘Hij nam het brood en de beker met wijn’. Dit is het eerste deel van de eucharistische liturgie. **Het is aangewezen dat de gelovigen aan de priester het brood en de wijn aanbieden, want deze gaven vertegenwoordigen de geestelijke offergave van de Kerk die zich hier heeft verzameld om samen eucharistie te vieren. Het is zinvol dat precies de gelovigen het brood en de wijn naar het altaar brengen.**”*

“Bidt dan broeders en zusters, dat **mijn en uw offer** aanvaard kan worden...”



Liturgie van de tafel: **nemen**, danken, breken, delen

Zeker, onze offergave stelt weinig voor, maar Christus heeft dit weinige nodig. De Heer vraagt ons weinig en geeft ons veel. Hij vraagt onze goede wil in het gewone leven; hij vraagt van ons een open hart; Hij vraagt ons beter te worden om Hem te kunnen ontvangen die zich aan ons geeft in de eucharistie; Hij vraagt ons deze symbolische gaven die daarna zijn Lichaam en zijn Bloed worden.

“Water en wijn worden één, Gij deelt in ons mens-zijn en neemt ons op in uw goddelijke leven”



Anders weggaan: eucharistische mensen worden

Het Woord van God gaat in ons zijn weg. We beluisteren het met de oren en zo gaat het naar het hart; het blijft niet in de oren, het moet het hart bereiken; en van het hart gaat het naar de handen, naar de goede werken. Dat is de weg van het Woord van God: van de oren naar het hart en naar de handen.



head



heart



hands

Anders weggaan: eucharistische mensen worden

Met andere woorden, dit centrale gebed van de mis vormt ons, stap voor stap, om van heel ons leven een 'eucharistie' te maken, dat wil zeggen een dankzegging.



Anders weggaan: eucharistische mensen worden



We mogen niet vergeten dat we de eucharistie vieren om eucharistische mannen en vrouwen te worden. Dit betekent dat we Christus aan het werk laten in onze daden: dat zijn gedachten onze gedachten worden, dat zijn gevoelens de onze worden, dat zijn keuzes onze keuzes worden.



Anders weggaan: eucharistische mensen worden

Op welke manier probeer jij in het leven van elke dag een eucharistische mens te zijn?

Hoe zie jij de verbinding tussen eucharistie en je dagelijks leven?

Ondertussen komen we de briefjes ophalen, schrijf dus eerst nog snel je vragen op!

